

# Gedichtenroute Stenen Strofen - deel 1 (route binnenstad)

● Gedichten (1 t/m 15)

■ Kunst in de openbare ruimte op deze route (1 t/m 18)

Start: station Bergen op Zoom

Duur:  ± 80 min.



## ● Gedichten (1 t/m 15)

### ■ Kunst in de openbare ruimte op deze route (1 t/m 18)

Vanaf het station loopt u de Stationsstraat in, waar u na ± 100 meter aan de rechterkant het eerste gedicht aantreft **1**, *Tijd is* van *H.C. Ten Berge*. Dit gedicht is aangebracht boven aan de zijgevel van pand nummer 23.

Daarna gaat u verder op de Stationsstraat. U steekt het kruispunt **1** Wassenaarstraat/ Bredasestraat over en neemt de eerste straat links (St. Josephstraat). Vervolgens neemt u de tweede straat rechts (Voetboog). Deze weg eindigt op een pleintje genaamd Mozes de Hesplein, waar aan de linkerkant de Synagoge staat. Op de daklijst van dit pand is het gedicht *Sjoel* **2** van *Benno Barnard* aangebracht.

Vervolgens gaat u rechtdoor de Lombardenstraat in. **2** **3** Daarna gaat u rechtsaf op het Zuivelplein en loopt u tussen de twee gebouwen de Zuivelstraat in. Hier slaat u linksaf en na ongeveer 50 meter ziet u het volgende gedicht\* **3**, een *sonnet* van *Maria van Daalen*. Dit gedicht staat op de zijgevel van pand nummer 14.

U loopt verder de Zuivelstraat in, richting de Grote Markt. U neemt de eerste straat rechts (Kremerstraat) en vervolgens de tweede rechts (Engelsestraat). Aan het eind van deze straat gaat u linksaf de Blauwehandstraat in en neemt meteen de eerste afslag rechts, de Goudenbloemstraat. Deze straat maakt een knik naar rechts waarna u op de Korenmarkt uitkomt. U loopt links langs het Bleekveld **4** richting het Ravelijn. U steekt de straat over, en loopt de straat rechts langs het Ravelijn in. Aan het eind van deze straat slaat u linksaf op de Korneel Sloomanslaan. Bij het volgende kruispunt slaat u weer linksaf (Bolwerk Zuid) en dan loopt u recht op het gedicht *Op den Zoom* **4** van *Hans Tentije* af, aangebracht op de kopgevel van Huize Avondvrede.

U vervolgt uw weg op Bolwerk Zuid **5** **6** **7** **8** **9**. Aan het eind van deze straat, op de zijgevel van pand nummer 6 (voormalig Rode Kruisgebouw), bevindt zich het *titelloze gedicht* **5** van *Y. Né*.

Aan het eind van deze weg gaat u rechtsaf de Burgemeester Stulemeijerlaan op **10**. Bij het kunstwerk **11** steekt u het zebrapad over en loopt vervolgens de parkeerplaats op. U kunt nu de flat met daarop het gedicht *De Zoom* **6** van *Anton van Duinkerken* zien liggen.

U keert terug naar de Burgemeester Stulemeijerlaan en gaat rechtsaf **12**. Aan het eind **13** van deze straat slaat u rechtsaf. U bevindt zich nu op de Westersingel. Deze weg maakt een bocht naar links en in deze bocht staat aan de rechterkant het voormalige gebouw van de Archiefdienst, met daarop het gedicht *Bergen op Zoom* **7** van *Bert Bevers*.

U loopt verder op de Westersingel en neemt de eerste afslag links (Moeregrebstraat). Op de zijgevel van Café Het Zwiynshoofd is het gedicht *De Stad Spreekt* **8** van *Jabik Veenbaas* aangebracht **14**. Aan het eind van de straat bevindt zich het Beursplein **15** en het Markiezenhof **16**, hier gaat u rechtsaf de Steenbergsestraat in. Op de hoek Fortuinstraat/ Kortemeestraat treft u het gedicht *Jubelstadsje* **9** van *Anton van Duinkerken* aan.

U slaat rechtsaf de Lievewouwestraat in. Op het einde loopt u onder de Gevangenpoort door, u steekt de Westersingel over en vervolgt uw weg rechtdoor (Rijkebuurtstraat). Aan de Zuidzijde Haven neemt u voor het water (de Kaai) het straatje links (Wagenpleintje). Op het einde van deze straat bevindt zich het gedicht *Vissershaven* **10** van *Albert Hagedaars*.

U gaat linksaf (Van Konijnenburgweg), op de kruising steekt u over en gaat u links (Westersingel) en vervolgens rechts de Koepelstraat in. Op de splitsing gaat u links de Zuidmolenstraat in (lichtjes stijgend). Op de gevel van nummer 25 is het gedicht *Iemand bedacht* **11** van *Ester Naomi Perquin* aangebracht. U loopt de Zuidmolenstraat uit, de Molstraat in, op het einde gaat u rechts (Fortuinstraat). Via de Grote Markt **17** loopt u rechtdoor (weg loopt iets omhoog) en slaat vervolgens rechtsaf (Penstraat). Op de gevel van het hoekpand staat het *titelloze gedicht* **12** van *Victor Vroomkoning*.

U loopt de straat tegenover het pand in (Boschstraat) **18** en neemt het eerste straatje links (Koningstraat). Aan het eind van deze straat, aan de overzijde, ligt het pand waarop

- 1** Heilig Hartbeeld  
(J. Geelen jr.)
- 2** Deel dit moment  
(Jerome Symons)
- 3** Verzetsmonument 1940-1945  
(Henk van Drimmelen)
- 4** de Geit van Mie den Os  
(Anton van Meurs)
- 5** Esperanto / Zamenhofmonument  
(Mario Santuz)
- 6** Vesica Piscis  
(Frank Mandersloot)
- 7** zonder titel  
(Arno van der Mark)
- 8** Reconstructie (one up, one down)  
(Erik Wijntjes)
- 9** Bank, Stromend water en lichamen  
(Jan van de Pavert)
- 10** Fontein  
(Janus Dingemans)
- 11** Merck toch hoe sterck  
(Niko de Wit)
- 12** Van Grutingbank  
(anoniem)
- 13** zonder titel  
(Arjanne van der Spek)
- 14** Schatbewaarders van de  
Bergse vastenavond  
(Corrie Hagedaars-Levolger)
- 15** Muziek in de bomen  
(Kees Warmoeskerken)
- 16** Sint-Christoffel  
(Atelier Custers)
- 17** Anton van Duinkerken  
(Hein Vree)
- 18** Vlasbinder  
(Kees Warmoeskerken)

\* gedicht wordt opnieuw aangebracht na beëindiging gevelwerkzaamheden.

● Gedichten (1 t/m 15)

■ Kunst in de openbare ruimte op deze route (1 t/m 18)

het gedicht\* *Koningstraat* 13 van *Peter Ghysaert* is aangebracht. U slaat rechtsaf op de Hoogstraat en neemt meteen de eerste weg links (Keizerstraat). Vervolgens slaat u rechtsaf (Schoolstraat) en loopt meteen de eerste straat links in.

U bevindt zich nu op de Franse Sortie. Aan het eind van deze straat, op het hoekpand aan de linkerzijde, het *titelloze gedicht* 14 van *Pieter Langendijk*.

U slaat linksaf de Kloosterstraat in. Daarna neemt u de eerste straat rechts (Burgemeester van Hasseltstraat). Bij de stoplichten gaat u linksaf, de Wassenaarstraat in. Vervolgens neemt u de eerste straat rechts (Coehoornparkstraat). Als u deze straat uitloopt ziet u aan de overzijde van de straat het Rabobankgebouw liggen waarop het gedicht *Wagenspel* 15 van *Anna Enquist* staat. Hiermee eindigt het eerste deel van de gedichtenroute. Als u linksaf slaat op de Zuid-Oostsingel komt u vanzelf weer bij het station uit.

---

\* gedicht wordt opnieuw aangebracht na beëindiging gevelwerkzaamheden.

● **Gedichten (15 t/m 19)**

■ **Kunst in de openbare ruimte op deze route (18 t/m 36)**

Start: Rabobankgebouw Zuid-Oostsingel (15).

Duur:  ± 75 min. /  ± 30 min.



● Gedichten (15 t/m 19)

■ Kunst in de openbare ruimte op deze route (18 t/m 36)

Het tweede deel van de gedichtenroute begint daar waar het eerste deel eindigt, bij het gedicht 15 van Anna Enquist op het Rabobankgebouw aan de Zuid-Oostsingel. Met uw gezicht naar het gebouw gaat u rechtsaf. Bij het kruispunt 18 gaat u rechtdoor en neemt de tweede afslag links (Antwerpsestraat) 19. Op een gegeven moment maakt deze weg een bocht naar links. Vlak na deze bocht neemt u de eerste straat rechts, de Beatrixlaan. Via het Emmaplein 20 21 22 (rechts aanhouden) vervolgt u uw weg op de Beatrixlaan. Na een tijdje 23 24 25 ziet u aan de rechterzijde een flatgebouw, (gelegen aan de van der Goesstraat) waarop aan de voorgevel het gedicht *De Groet* 16 van *Aleidis Dierick* is aangebracht.

Hierna (u bevindt zich nog steeds op de Beatrixlaan) gaat u op de kruising links, de Augustalaan in 26 27 28 29 30 31. Deze loopt u helemaal uit totdat u op een T-splitsing komt (Antwerpsestraatweg). Hier gaat u rechts het spoor over en vervolgens slaat u de eerste straat links in (Parallelweg). Daarna neemt u de eerste straat rechts (Nicolaas Beetsstraat). U gaat rechtdoor op de Adriaan Poirterstraat en aan het eind van deze straat gaat u rechtsaf de Valeriusstraat in. Op de T-splitsing slaat u rechtsaf (Guido Gezellelaan) en neemt meteen de eerste straat links (Van Heelulaan). Deze loopt u uit tot u bij een winkelcentrum komt. U slaat linksaf en staat nu op het Zonplein. Op de kopgevel van de meest noordelijke flat, ziet u het gedicht *Waterlicht* 17 van *Hans van de Waarsenburg*.

U loopt de van Heelulaan uit tot het einde 32 en gaat linksaf, de Sterrelaan op en neemt meteen de eerste straat rechts (Galenuslaan). Op het einde gaat u linksaf de Van Swietenlaan in. Op de zijgevel van ziekenhuis Lievensberg ziet u het *titelloze gedicht* 18 van *Johanna Kruit*. Op het einde van de Van Swietenlaan gaat u links de Vesaliuslaan in, aan het einde rechts (Wierlaan) en vervolgens aan het einde weer links (Pasteurlaan). U gaat hier rechts de Sterrenlaan op, steekt het grote kruispunt over (Rooseveltlaan) 33 en gaat rechtdoor op de Gagelboslaan. Vervolgens neemt u de 6e straat rechts (Holleweg). U loopt een stukje door en steekt dan de straat over naar winkelcentrum de Gagel. Als u naar links kijkt, ziet u op de gevel van het flatgebouw het gedicht *Holleweg* 19 van *Frans Budé*. Dit is het laatste gedicht op de route. Om terug te komen bij het station loopt u rechts om het flatgebouw heen het winkelcentrum weer uit 34. U steekt de Gagelboslaan over en loopt de Ericalaan in. Deze loopt u helemaal uit 35 36 tot u terecht komt op de Kastanjelaan. Hier slaat u linksaf en neemt daarna de eerste straat rechts (Eikstraat). Aan het eind van deze straat gaat u rechtsaf de Parallelweg op. Tegenover de Iepstraat bevindt zich de achteringang van het station, die via een tunneltje te bereiken is. U bent nu op uw eindbestemming.

- 18 Muskus-Os  
(Arie Teeuwisse)
- 19 Trafokast,  
(Astrid Moors)
- 20 Trafokast  
(John Prop)
- 21 Trafokast  
(John Prop)
- 22 Trafokast  
(John Prop)
- 23 Trafokast  
(John Prop)
- 24 Trafokast  
(John Prop)
- 25 Trafokast  
(John Prop)
- 26 Trafokast  
(Gerard Huisintveld)
- 27 Trafokast  
(Gerard Huisintveld)
- 28 Trafokast  
(Gerard Huisintveld)
- 29 Trafokast  
(Gerard Huisintveld)
- 30 Trafokast  
(Gerard Huisintveld)
- 31 Trafokast  
(Gerard Huisintveld)
- 32 Beer  
(Willem Simonis)
- 33 Spelende kinderen  
(Frans Spaapen)
- 34 Paarden  
(Henk Göbel)
- 35 Jongen met Vlieger  
(Hein Vree)
- 36 Heilige Martelaren van Gorcum  
(Bart Welten)